

Les 75 **Schoonmaken!** 01/02/12

28/01/12 SAMENKOMST: AANWEZIG – IK BEN, Bob en Cindy

BT – Ga heen en zondig niet meer. Kijk naar mij om de zonde te overwinnen; bestraf verleiding. Ik zei tegen Satan, "Ga achter mij." Bestraf hem en doe een beroep op mij en hij zal vluchten. U moet vrij willen zijn van zonde. Deze wereld is vol zonde. Het zal geen stand houden. De tijd komt. Wees zuiver van hart. Uw beloning is groot. Schoonmaken, Mijn volk. Het is tijd om op te staan en geteld te worden. Laat u niet buitensluiten. U bent verantwoordelijk. U heeft uw deel. U doet uw deel en ik doe mijn deel. Samen zullen we overwinnen.

CT – Hoorde dit lied in mijn hoofd – Vader God U heeft ons gezegd Uw naam te loven onder uw volk. <http://www.takehisheart.com/music/flash/player1/allpraise.htm>
Maak de touwen los die u vasthouden aan de wereld; niet van Mijn schepping, maar van de schadelijke dingen van de mens. Beoordeel het goed. U weet wat goed is en wat kwaad is. Verwijder de duisternis. Verwijder het lijden. U denkt: "Wat kan ik doen om het lijden te verwijderen"? Er is veel wat u kunt doen. U kunt een briefje sturen, een woord van liefde. U kunt een knuffel geven. U kunt een bezoek brengen. Verlicht iemand zijn pijn. Steek je handen uit. Als al Mijn kinderen hun handen zouden uitsteken zou de wereld een betere plek zijn. Wanneer Ik zeg laat Mijn licht, voor iedereen zichtbaar, door je heen schijnen, is liefde de sleutel. Het laat boosheid, angst, depressie en meer verdwijnen. Laat Mijn licht door je heen schijnen. Op die manier verwijder je de duisternis van de wereld van je. Amen!

In de woorden die we deze week ontvingen zegt de Heer ons dat het tijd is om onszelf schoon te maken. Hij verklaarde dat heden de tijd is. Hij zei, he words we received this week the Lord is telling us that it is time to clean ourselves up. He explained that the now is the time. He said, "U moet vrij willen zijn van zonde. Deze wereld is vol zonde." Daarom zullen we in deze les kijken naar de manieren waarop Hij voorstelde om ons zelf van zonde te bevrijden.

Bestraf Verleiding

Ik denk dat de eerste stap die we moeten zetten in onszelf schoonmaken is te herkennen dat we allemaal zonde in ons leven hebben. We worden verleid en we vallen. Dus moeten we verleiding aanspreken. Laten we beginnen te kijken naar de definitie van verleiding.

Verleiding - de handeling van het verleiden tot verkeerd te doen door de belofte van genot of winst; of de staat van sterk geneigd zijn tot het kwade in het bijzonder: verlokking.

Terwijl ik verzen in de Bijbel las die betrekking hebben op verleiding, realiseerde ik me, zoals eerder gezegd, dat we allemaal verleid worden. We verleiden ons zelf. Andere mensen verleiden ons En we worden zelf verleid door de duivel en zijn trawanten. We worden verleid door verlangen en genot. Vaak is verleiding zelf zo verleidelijk, dat we uiteindelijk mee doen en we verleiden anderen. De Bijbel leert ons dat de mens zelfs probeert God te verleiden.

Deuteronomium 6:16 "Gij zult den HEERE, uw God, niet verzoeken, gelijk als gij Hem verzocht hebt te Massa"

Maleachi 3:15 *En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukkig; ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd; ook verzoeken zij den HEERE, en ontkomen.”*

In de bijbel echter wordt Satan aangeduid als de verleider.

Mattheüs 4:1-3 *Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste. En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen broden worden.”*

Satan verzocht de Heer en hij (Satan) zal u ook verzoeken. Echter, Jezus moedigde ons aan om te bidden dat we niet in verzoeking zouden komen.

Lucas 22:40 *W En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: “Bidt, dat gij niet in verzoeking komt.”*

Dus je kunt zien dat verleiding een ernstig probleem is dat moet worden aangepakt. In feite heeft de Heer eerder tot ons gesproken over verleiding toen Hij zei:

27/12/09 BT - " Om je gedachten te disciplineren lees de Bijbel Als je controle wilt over je geest laat de vijand dan niet binnen. Om verleiding te bestraffen, moet je eerst weten dat het verleiding is. Wat u mee neemt, uit de buurt van MIJ, is het werk van de vijand. "01/11/11 DP - Overwin elke beproeving en verleiding. Waakt en bidt, dat je niet in verleiding wordt gebracht.

Je kunt door deze verzen zien dat kennis zowel als discipline nodig zijn om ons zelf te bevrijden van verleiding. Maar ik denk dat er veel verschillende manieren waarop we kunnen aanvallen en omgaan met verleiding. Deze week nog zei de Heer, **Ga heen en zondig niet meer. Kijk naar mij om de zonde te overwinnen; bestraf verleiding.** Hij zei, Ik zei tegen Satan: “Ga achter mij Satan.” **Bestraft hem en doe een beroep op Mij en hij zal vluchten** Dus hoe bestraffen we verleiding precies? Wat betekent bestraffen eigenlijk?

Bestrafen - een uitdrukking van de sterke afkeuring, scherp bekritisieren, ernstige of formele kritiek op fout

Toen Jezus; Satan, kwade geesten of verleiding bestrafte, sprak Hij hem aan. Zoals hij in deze verzen deed:

Marcus 1:25 *En Jezus bestrafte hem, zeggende: **Zwijg stil, en ga uit van hem.***

Marcus 9:25 *En Jezus ziende, dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte den onreine geest, zeggende tot hem: **Gij stomme en dove geest! Ik beveel u, ga uit van hem, en kom niet meer in hem.***

Dus ik denk dat als we verleiding bestraffen, we in feite erkennen dat het aanwezig is. Zodra u hebt erkend dat het aanwezig is dan moet het worden aangepakt; met gezag, net zoals Jezus dat deed.

De Heer zei, “**Wat u mee neemt, uit de buurt van MIJ, is het werk van de vijand...**”

Daarom besef dat het werk van verleiding van de vijand komt zelfs als hij anderen als middel gebruikt. Bedenk dat er discipline voor nodig is en kennis om onszelf van verleiding te bevrijden. Geef deze momenten van verleiding in gebed over aan de Heer, Hij zei **“Doe een beroep op Mij.”** Hij zal je nooit verlaten of achterlaten. Hij zal je door deze momenten van verleiding heen helpen.

Jakobus 1:12 *Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.*

Verlangen

Toen de Heer tegen ons sprak over Schoonmaken zei Hij dat, **Je vrij moet willen zijn van zonde.** Daarom moeten we een verlangen in ons hart hebben om zonde uit onszelf te verwijderen. Het moet iets zijn wat we willen.

Matthéüs 6:19-24 *Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen; Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn! Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.”*

Ik denk dat deze verzen spreken over het verlangen van je hart of de **“schatten”** van je hart. Jezus leert ons dat we niet op de erf scheiding kunnen zitten. We kunnen geen twee heren dienen. Deze les kan natuurlijk ook vandaag op ons worden toegepast. We moeten vrij willen zijn van zonde. We moeten aangenaam voor de Heer willen zijn. We moeten onze relatie met de Heer meer als een schat **“koesteren”** dan onze aardse genoegens. **Je moet vrij van zonde willen zijn.** Dat zou ons verlangen moeten zijn.

Rein van Hart

En de volgende stap die de Heer noemde in verband met het opruimen is deze, **Wees rein van hart.** Wat is eigenlijk puur van hart? Nou, rein, betekend, **onvermengd met andere zaken, vlekkeloos, vrij van hardheid of ruwheid, vrij van wat verzwakt of vervuult of niet effectief maakt.** De Heer roept mensen op om van bevuilt, onbevuilt te worden.

Door de THH website zijn we ons bewust dat de Heer drie hoofd vlekken heeft aangewezen op het lichaam van Christus.

<http://www.takehisheart.com/churchwithoutspotorwrinkle.htm>

De scene, Ik was op een toneel en voor mij was een persoon (het lichaam van Christus vertegenwoordigend) die zijn shirt uit had, zittend voorovergebogen op een stoel met de rug naar mij toegekeerd. Ik wees de vlekken op de rug van deze persoon aan, en verklaarde hun betekenis aan het publiek. Er waren **drie**

hoofdvlekken langs en op de ruggengraat van dit lichaam. Ze waren ongeveer 7,5 tot 10 cm in doorsnee. De rest van de kleinere vlekken leken buiten dit gebied, dat in het midden van de rug naar beneden liep, te liggen. De kleinere vlekken waren ongeveer 2,5 cm in doorsnee maar alle vlekken waren nogal dik, alsof ze een substantie, diepte hadden. **Alle vlekken hadden een ontwerp.** Ze leken op placemats of sneeuwvlokken.

Ik mediteerde over deze vreemde ontwerpen in de vlekken, die mij een beetje belachelijk over kwamen. Ik zei, "Heer, wat zijn het?" Hij zei, "**Het zijn patronen.**" Dat hielp me niet veel verder destijds, maar ik wist dat Hij het me gezegd had met een doel. God was begonnen om mij inzicht te geven in de oorspronkelijke waarheid, die Hij mij had laten zien. De vlekken zijn patronen, **manieren om dingen te doen.** Door de jaren heen heeft God onthuld wat de verschillende vlekken zijn, door "dingen van de Geest", hier een beetje, daar een beetje, totdat ik **tot inzicht** kwam wat de vlekken betekenden.

De drie grote vlekken zijn levensbedreigend, dat werd voorgesteld doordat ze op de ruggengraat zaten, wat het fundament van het lichaam is. **Dit zijn fundamentele vlekken en hebben te maken met fundamentele overtuigingen en praktijken van de kerk!** Ze stellen de verkeerde patronen of de on- te rechte, onrechtvaardige manieren waarop dingen gedaan worden voor, die allemaal het gevolg zijn van valse leerstellingen en tradities van mensen.

De vlek onderaan de ruggengraat heeft te maken met **De manieren (patronen) waarop de Heilige Geest onderwijst.** Dit is de vlek onderaan, omdat deze vlek de reden is dat de andere vlekken bestaan in de kerk van vandaag! Dit zal duidelijker voor u worden wanneer u leest over de andere vlekken en *Het beeld van de Heer van de Hoer, etc.*

De vlek over het hart heeft te maken met **De Manieren waarop Redding verkregen wordt.** Dit is het hart van de zaak; redding tot het eeuwige leven. Wanneer u de artikelen over redding doorleest, zult u zien, dat God me steeds weer door de "dingen van de Geest", terugtrok naar het oorspronkelijke visioen. De "dingen van de Geest" onthulden niet alleen de waarheid van dat oorspronkelijke visioen, maar ook de ernst van deze bijzondere vlek. Er waren veel meer "dingen van de Geest" gegeven dan die waar ik over geschreven heb, maar ze wijzen allemaal naar dezelfde waarheid.

De derde vlek is **De Manier van Tienden geven – Gods Rechtvaardigheid door het Lichaam van Christus.** Het vlekkeloze lichaam van Christus zal Gods schatkist op een rechtvaardige manier behandelen **voor Hem, niet voor de kerk!**

Daarom, uit de artikelen op THH, zijn we ons er goed van bewust, dat het tijd wordt voor de kerk van de Heer om haar vlekken te verwijderen; maar de Heer zegt ons ook dat het tijd is om persoonlijk elke onreinheid te verwijderen

Deze week zei de Heer,

26/01/12 DP - **Wees een schoon vat geschikt voor gebruik door de Meester.**

28/01/12 CT - **Je weet wat goed is en wat kwaad is. Verwijder de duisternis.**

29/01/12 MVA - **Verwijder alle onreinheid. Wees zuiver in Mijn ogen. Blijf gefocust op uw God, Jezus als ik je door proeven breng. Verfijning. Blijf rein van de wereld.**

Jezus zei,

Matthéüs 5:8 *Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.*

En de bijbel leert ons hoe rein van hart te worden door verzen als deze:

Psalm 15:2 *H Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt;*

Filippenzen 4:8 *Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt dat.*

1 Thessalonicenzen 5:22 *A Onthoudt u van allen schijn des kwaads.*

Efeze 4:27 *En geeft den duivel geen plaats.*

Titus 1:15-16 *Alle dingen zijn wel rein den reinen, maar den bevleekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevleekt.*

16 Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle goed werk ongeschikt.

We kunnen uit deze verzen verzamelen dat wat ons hart zegt dat belangrijk voor ons is. Waarheid, edelmoedigheid, deugd, vrij van het kwaad, geloof, eerlijkheid, het zijn allemaal kwaliteiten van zuiverheid, waarvan de Heer aangeeft dat ze in ons hart zouden moeten zijn. Uit dezen groeit de zuiverheid.

Minimaliseer de invloed van de wereld

Natuurlijk, het is moeilijk om schoon en zuiver in het hart te worden als we gebombardeerd worden door de invloeden van deze wereld. Deze week zei de Heer:

27/01/12 MVA – *Corruptie - de wereld is vol van corruptie. Ik stel corruptie aan de kaak. Wereldse verlangens zijn vervuiling. Blijf gescheiden van de vervuiling van de wereld. Ik bouw Mijn Koninkrijk. Zuiverheid en Gerechtigheid zijn Mijn wegen.*

Ontsnap aan de corruptie van de wereld door te kijken naar Mij, Jezus.

28/01/12 CT- *Maak de touwen los die je aan de wereld binden.*

29/01/12 DP - *Laat u niet beïnvloeden door de wereld het heeft niets te bieden, Ik Ben uw invloed, volg Mijn voorbeeld. Het is nu de tijd om gefocust te zijn, houd niet op met wat je geleerd hebt.*

In de Bijbel zegt Hij dit,

Romeinen 12:1-2 *Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.*

En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

1 Johannes 2:15. *Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.*

2 Korinthe 6:17 & 7:1 *“Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen.” 7:1 Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.*

Uit deze woorden kunnen we opmaken dat de Heer ons aanmoedigt onszelf te reinigen van de invloeden van de wereld. Ik vond de tekst uit 1 Johannes in het bijzonder interessant om wat het zegt over de wereld die voorbij gaat.

Dit herinnerde mij aan de woorden van deze week toen de Heer zei, **Deze wereld is vol zonde. Het zal geen stand houden. De tijd komt.**

De tijd is kort! Het is daarom nu belangrijker dan ooit om de invloed van de wereld op ons te minimaliseren. **Het is nu de tijd om gefocust te zijn.** De Heer zei: ontbind of met andere woorden, maak los; maak los de band, de verknochtheid, de invloeden van deze wereld. Je weet hoe je beïnvloedt wordt door de wereld. We zijn allemaal anders en worden allemaal op andere manieren aangetrokken. Wat belangrijk is om te begrijpen is dat het nu de tijd is! We kunnen ons geen uitstelgedrag veroorloven. Begin vandaag met het verwijderen van de vlekken, de wereldse invloeden en verleidingen.

Verwijder Lijden

Het laatste element dat de Heer naar voren bracht met betrekking tot het opruimen was deze: **Je weet wat goed is en wat kwaad is. Verwijder de duisternis. Verwijder lijden.** Deze verklaring herinnert me aan psychologie en focus. Laat me dit uitleggen. Het is zo, als je werkelijk jezelf wilt schoonmaken dan moet je inzicht in jezelf hebben. Zoals eerder al gezegd, je hebt, natuurlijk, een rein hart nodig en je moet verleiding en slechte invloeden verwijderen. Maar het werkelijk verwijderen van dat wat zo vertrouwd is, waar je aan gewend bent, kan een leegte in jezelf veroorzaken. Wat het des te meer moeilijker maakt om schoon en rein van hart te blijven. Maar de Heer begrijpt de psychologie van de mens. Hij weet dat deze leegte verdwijnt wanneer je anderen helpt.

De Bijbel zegt dit:

Lukas 6:38 *“Geeft, en u zal gegeven worden; een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven; want met dezelfde maat, waarmede gijlieden meet, zal ulieden wedergemeten worden.”*

Filippenzen 2:4 *Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.*

Romeinen 12:9-21 *De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een den ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden; en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het*

mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

Deze woorden van de Heer bemoedigen ons om zijn liefde uit te dragen naar anderen om hun lijden te verzachten. Ze helpen ons ook om de goede focus te houden.

Maar je kan je nog steeds afvragen: "hoe"; precies zoals de Heer deze week zei, "Wat kan ik doen om lijden te verwijderen?" Nu, Hij gaf je ook het antwoord. Er is veel wat u kunt doen. U kunt een briefje sturen, een woord van liefde. U kunt een knuffel geven. U kunt een bezoek brengen. Verlicht iemand zijn pijn. Steek je handen uit. Als al Mijn kinderen hun handen zouden uitsteken zou de wereld een betere plek zijn. Zouden we kwaad door goed overwinnen.

De Heer gaf ons ook deze woorden over het onderwerp, toen Hij zei:

25/01/12 DP – Heb Mijn volk lief, weerspiegel Mij bij elke ontmoeting, wordt gevuld met Mijn "Jezus liefde". Zie de noden van de mensen, wees barmhartig, met ontferming bewogen, vermaan en moedig aan.

28/01/12 CT – Verlicht de pijn van een ander. Steek je handen uit.

29/01/12 MVA - Help anderen als voorheen. Je weet de weg. Goede daden te doen daden die welgevallig zijn in Mijn ogen.

29/01/12 DP – Wees bereid de schapen te hoeden, heb lief met een doel, uniek geschapen, maak een verschil, geroepen om Mijn wil te doen.

2 Januari – God Roept

U bestaat om te helpen, anderen te redden. Laat nooit een dag voorbij gaan, dat je niet je hand in liefde hebt uitgestrekt naar iemand buiten uw huis - een berichtje, een brief, een bezoek, hulp op een of andere manier.

Wees vol van vreugde. Vreugde redt. Vreugde geneest. Vreugde in Mij. In iedere zonnestraal, iedere glimlach, iedere daad van vriendelijkheid of liefde, elke onbeduidende dienst – vreugde. Doe iedere dag iets om anderen omhoog te tillen uit de zee van zonde, van ziekte, of twijfel, waarin de mens gevallen is. Ik wandel vandaag de dag nog steeds langs het meer om mijn discipelen tot Me te roepen om vissers van mensen te worden.

De helpende hand is nodig om de hulpeloze tot moed, tot strijd, tot geloof en tot gezondheid op te wekken. Liefde en gelach. Liefde en gelach zijn de uitnodigers tot geloof en moed en succes. Vertrouw op, maak geliefd, maak vreugde. Weiger om neergeslagen te zijn. Weiger om onder controle te staan tijdens uw klim naar boven. Liefde en gelach. IK BEN bij je. Ik draag je lasten. Werp je lasten op MIJ en Ik zal je onderhouden. En dan wandelt u geheel zorgeloos en helpt een ander met de last die te zwaar drukt op hem of haar.

Hoeveel lasten kun je dit jaar verlichten? Hoeveel harten kunt u opvrolijken? Hoeveel zielen kunt u helpen? En door te géven win je: "Een goede, neergedrukte, en geschudde en overlopende maat." Ik uw Heer heb dit gesproken.

We helpen ons zelf door anderen te helpen. De Heer zei, **Wanneer Ik zeg laat Mijn licht, voor iedereen zichtbaar, door je heen schijnen, is liefde de sleutel. Het laat de boosheid gaan, de angst, depressie en meer.** Niet alleen bij de anderen maar ook bij ons zelf. Het helpt om ons schoon te houden. **Zo verwijder je de duisternis van de wereld uit je zelf.**

Doe een beroep op de Heer

Het laatste gedeelte van de reiniging van onszelf is een van de belangrijkste. En dat is een beroep op de Heer doen. In de woorden van deze week zei Hij, And that is calling on the Lord. **Doe een beroep op mij en hij (de vijand) zal vluchten.**

Psalm 145:18 *De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid*

Jesaja 58:9 *Dan zult gij roepen, en de HEERE zal antwoorden; gij zult schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet, hier ben Ik.*

Romeinen 10:13 *Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.*

De Heer is altijd beschikbaar. Hij is altijd aanwezig. Hij zal u nooit verlaten, noch u achterlaten. Als we hulp nodig hebt bij het reinigen van onszelf is alles wat we moeten doen Hem aanroepen. Hij zal het antwoord hebben dat je zoekt. We hoeven alleen maar te luisteren naar Zijn antwoord.

Sommering

De Heer roept ons op om ons zelf schoon te maken. Hij heeft veel advies gegeven over hoe we zit kunnen doen. Hij sprak over het verwijderen van verleiding en het hebben van het verlangen om vrij te zijn van zonde. Hij sprak over rein van hart worden, wereldse invloeden minimaliseren, leiden verlichten en Zijn Naam aanroepen. Hij gaf aan dat wanneer we deze stappen nemen dat we goed op weg zijn duisternis te verwijderen en onszelf schoon maken. Nu hoeven we alleen deze stappen uit te voeren.

De Bijbel leert ons om goed te doen:

Jesaja 1:17 *Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe.* Maar als een deel van dit pad zal de Heer naar waarheid tot ons moeten spreken.

Openbaring 3:19 *“Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.”* Hij beloofde, echter, dat er zegeningen op deze reis komen.

Psalm 24:1-5 *Een psalm van David. De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld, en die daarin wonen. Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën, en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats Zijner heiligheid? **Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet ophelt tot ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert; Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en gerechtigheid van den God zijns heils.***

Moge de Heer u zegenen en bewaren,

Cindy

<http://www.takehisheart.com>