

Les 41 – Relatie

Onze les van vandaag zal gaan over relatie. Laten we kijken naar de woorden die de Heer deze week gaf en kijken hoe ze gerelateerd zijn aan relatie.

BT – Is het vlees belangrijk? Nee! Het is de Geest van God in jou, die belangrijk is. Het is de geest die leeft. Leven zit in de geest. Het is in de geest dat je tot Mij komt; want de geest blijft en het vlees sterft. De wereld draait om het vlees. Sla acht op Mij, niet op de wereld, want de wereld en het vlees zijn stervende. Leef in Mijn wegen. Ik zal je niet misleiden. Ik zal je in de geest met Mij leiden naar overwinning Want in de geest zullen we zegevieren.

Lees ieder dag. De vijand kent hoofdstukken en verzen. Het is belangrijk wat in je hart is. Eet Mijn woord zodat het in je hart is. Er is geen behoefte aan debat. Ik zal ze bij je brengen. Bereid je voor. De oogst staat voor de deur.

CT – Leef voor Mijn beste doeleinden. Wees Mijn dienstknecht. Onderwijs en spreek van dankbaarheid en relatie. Open de poorten. Welke poorten? De poorten rondom je hart. Overblijfselen – stop het vasthouden aan de laatste overblijfselen van je 'eigen ik'. Ja, je bent uniek. Je bent een individu. Ik spreek over het volledig naar Mij, Mijn wil en onze relatie zoeken. Bij Mij zijn veroorzaakt niet dat iemand zijn identiteit verliest, omdat Ik ieder persoon uniek gemaakt heb.

De Heer bracht gedachten over relatie in herinnering.

Bruid en Bruidegom

Kind naar zijn Vader

Dienstknecht naar de Koning

Voor elk is een tijd en doel. Zoek naar elk (soort van relatie) als zodanig. Wees betrokken bij elk aspect van onze relatie (in Zijn wil). Amen.

Wij ontvingen bovenstaande woorden op 5 juni. De volgende dag las ik uit mijn God Roept boek en dit was de boodschap voor 6 Juni;

Ik kwam om de wereld te helpen. En volgens de verschillende noden die een ieder heeft, neemt ook ieder Mij. Het is niet nodig dat je Mij ziet zoals anderen Mij zien--- de wereld, zelfs de kerk, Mijn discipelen, Mijn volgelingen, maar het is nodig dat je Mij ziet, elk van jullie, als voorziend in al je persoonlijke noden.

De zwakken hebben Mijn kracht nodig. De sterken hebben Mijn tederheid nodig. De verleidden en gevallenen hebben Mijn redding nodig. De rechtvaardigen hebben Mijn medelijden voor zondaren nodig. De eenzamen hebben een vriend nodig. De vechters hebben een Leider nodig.

Niemand kan dit alles voor een mens zijn---alleen een God kan dat zijn. In elk van deze relaties van Mij naar de mens moet je de God zien. De God vriend, de God-leider, de God-redder.

Wanneer dingen als dit gebeuren vind ik dat verbazend. Ik bedoel wat een overeenkomst tussen de woorden die wij ontvingen en de woorden van het God Roept boek! Het lijkt erop dat de Heer werkelijk wil dat we denken over relatie; met dat in gedachten, hier gaan we.

Denkend aan relatie; wat zijn enkele belangrijke aspecten die je helpen een relatie te onderhouden? Ik dacht erover na en maakte deze lijst:

**Tijd samen,
Inzet,
Communicatie,
Trouw,
Vervulling (behoeften),
Eerlijkheid,
Intimiteit,
loyaliteit,
Respect**

En ik kan nooit het borduurwerk vergeten dat mijn moeder had waarop stond, "Een vriend hebben vereist een vriend te zijn."

Laten we eens kijken naar enkele Bijbelverzen die gaan over verschillende aspecten van relatie. Zeg me hoe jij vindt dat ieder vers verband houdt met relatie.

Johannes 14: 15-18

"Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u."

Genesis 28:15

"En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb."

1 Korintiërs 6:16-17

.... Want 'die twee', zegt Hij, 'zullen tot een vlees' wezen. Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem."

Romeinen 8:14-17

Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader! Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Numeri 23:19

"God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?"

2 Petrus 3:9

De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

Jesaja 25:1

O HEERE! Gij zijt mijn God, U zal ik verhogen, Uw Naam zal ik loven, want Gij hebt wonder gedaan; Uw raadslagen van verre zijn waarheid en vastigheid.

Spreuken 3:5-6

Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

Psalm 46:1

God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.

1 Petrus 5:7

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

Titus 1:1-2

Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is; 2 In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen,

Deuteronomy 33:12

“De beminde des HEEREN, hij zal zeker bij Hem wonen. Hij zal hem den gansen dag overdekken, en tussen Zijn schouders zal hij wonen

We doorliepen een heleboel verzen en geloof me er zijn veel meer die we op de lijst zouden kunnen zetten, maar wat ik je wilde laten zien, door deze verzen is, dat de Heer jouw toegewijd is. Hij zorgt voor je. Hij wil het beste voor je. Hij wil je beschermen en Hij wil je leiden. Klinken al deze kwaliteiten jou in de oren als van iemand die een relatie wil? Voor mij wel.

En de Heer zei, **is het vlees belangrijk? Nee! Het is de Geest van God in jou, die belangrijk is.** Het is het samenvoegen van de twee (jouw geest en Zijn geest) dat belangrijk is. Dan gaat de Heer verder met te zeggen; **Overblijfselen – stop het vasthouden aan de laatste overblijfselen van je ‘eigen ik’;** of met andere woorden stop met het vasthouden van je eigen wil, je onafhankelijkheid. Laten we kijken naar de definitie van het basis woord ‘onafhankelijkheid’ of ‘onafhankelijk’: **niet onderworpen aan controle door anderen; niet eisen van of vertrouwen op iets anders; niet eisen van of vertrouwen op anderen; en/of een verlangen naar vrijheid tonen.** Wanneer je naar deze definitie kijkt, vanuit het standpunt van onze relatie met de Heer, dan klinkt de definitie nogal negatief, of niet. Als eerste, verlangen naar vrij zijn van de relatie betekend in principe helemaal geen relatie. Dan als tweede, niet onderworpen aan controle door anderen zou hetzelfde zijn als, “ik ga niet op de Heer vertrouwen; Ik wil op mezelf vertrouwen. Ik wil Zijn geboden niet gehoorzamen omdat ik niet onderworpen wil zijn aan Zijn controle over mij”. Het is bijna alsof sommigen denken dat het ‘eigen ik’ kwijtraken betekend dat ze hun identiteit kwijtraken, in

tegenstelling tot het kwijtraken van negatief, zelfvernietigend gedrag. Zie je hoe het vasthouden aan 'eigen ik' vernietigend kan zijn? De Heer verklaart, **Bij Mij zijn veroorzaakt niet dat iemand zijn identiteit verliest omdat Ik ieder persoon uniek gemaakt heb.**

De Heer zegt, **Blijf in Mijn wegen. Ik zal je niet misleiden. Ik zal je in de geest met Mij naar overwinning leiden. Want in de geest zullen we zegevieren.** Je kunt uit deze woorden afleiden dat de Heer verkiest om zich vast te leggen in deze relatie van ons. Hij is loyaal en trouw. Hij geeft je zekerheid. Daarom, in dit licht gezien (inzet /trouw), wat is er zo aantrekkelijk aan jouw onafhankelijkheid?

De Heer bracht bijkomende gedachten over relatie in mijn geest door me aan de verschillende wegen te herinneren waarop Hij onze relatie heeft beschreven:

Bruidegom en Bruid

Kind naar zijn Vader

Dienstknecht naar de Koning

En Hij verklaarde verder door te stellen, **Voor elk is een tijd en doel. Zoek naar elk (soort van relatie) als zodanig. Wees betrokken bij elk aspect van onze relatie (in Zijn wil). Ik spreek over volledig naar Mij en Mijn wil en onze relatie.**

De beste wegen die ik kan bedenken om Zijn wil te zoeken is tijd met Hem doorbrengen, in Zijn woord, in studie en gebed. Maar Hij zei het op de beste manier toen Hij zei, **Lees ieder dag. De vijand kent hoofdstukken en verzen. Het is belangrijk wat in je hart is. Eet Mijn woord zodat het in je hart is. En ook, Open de poorten. Welke poorten? De poorten rondom je hart.** Want jouw hart is werkelijk de zetel van al jouw relaties.

Moge de Heer je zegenen en bewaren.

Cindy

<http://www.takehisheart.com>