

Les 31 Mijn Plan op Mijn Tijd

25/12/2010 SAMENKOMST: AANWEZIG – IK BEN, Bob and Cindy

Kracht en wijsheid barsten ui. Mijn plan op Mijn tijd; alles zal worden bereikt. De strijd gaat nog door. Het is niet verloren ook al lijkt de wereld soms verloren. Ik ben nog steeds aan het werk. Houd vast aan alles wat ik je leer. Bestudeer het. Leer Mijn wegen. Je bent de drogredenen van de tradities van de mens aan het uitzoeken. Mijn tradities zijn belangrijk. Mijn wegen, mijn patronen leiden naar kracht en volharding voor altijd. Mijn tijd. Ontdoe je van alles wat niet van Mij (onderwijs) is, ze zijn niet rendabel. Ik heb jullie naar dit punt geleid; sta Mij toe door te gaan om jullie te leiden. Amen.

Mijn plan op Mijn tijd; alles zal worden bereikt.

Psalm 33:10-12

De HEERE vernietigt den raad der heidenen; Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid, de gedachten Zijns harten van geslacht tot geslacht. Welgelukzalig is het volk, welks God de HEERE is; het volk, dat Hij Zich ten erve verkoren heeft.

De Heer heeft de controle. Hij wil niet dat je angstig bent. Hij wil dat je vertrouwen in Hem. Hij stelt ons gerust dat Hij nog steeds de controle heeft. Hij is nog steeds aan het werk.

Spreuken 1:33

“Maar die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads.”

Hij onthult een belangrijke sleutel om veilig te wonen.... *“Maar die naar Mij hoort,”*. zie je dat de sleutel gehoorzaamheid is; gehoorzaamheid aan de instructies van de Heer. De Heer onderwijst ons over het ontvangen van Zijn bescherming op de site van Take His Heart.

<http://www.takehisheart.com/tithelegalprotectionlegallyprotect.htm>. Wij zijn gaan begrijpen dat we deze beschermingen ontvangen door wettelijk gehoorzaam te zijn aan de Heer. De Heer stelt op de website van THH:

Het is echt. Het is de weg, wanneer je de tienden op de juiste manier behandeld en Hem niet besteelt.

. . . Ik zal de verslinder berispen ter wille van jullie, en hij zal de vruchten van jullie grond niet vernietigen; noch zal jullie wijnstok haar vrucht werpen in het veld voor haar tijd, zegt de Heer der heerscharen.

We leren dat de bescherming van de Heer is een wettelijke kwestie, en dat brengt ons terug naar gehoorzaamheid aan de Heer in Spreuken 1:33 *“Maar die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads.”* Weet dat de Heer een plan heeft en dat het tot stand gebracht zal worden omdat *“Maar de raad des HEEREN bestaat in eeuwigheid.”* Ik ben nog steeds aan het werk. Houd vast aan alles wat Ik je onderwijs. Bestudeer het. Leer Mijn wegen. Je bent de drogredenen van de tradities van de mens aan het uitzoeken. Mijn tradities zijn

belangrijk. Mijn wegen, Mijn patronen leiden naar kracht en volharding voor altijd. Mijn tijd (wat nog een verwijzing is om Zijn kalender te gehoorzamen).

Ontdoe je van alles wat niet van Mij (onderwijs) is, ze zijn niet rendabel.

Lukas 16:13

Geen huisknecht kan twee heren dienen; want of hij een deel t als den enen haten, en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen, en den anderen verachten; gij kunt God niet dienen en den Mammon.”

De wereld is constant bezig om ons te verleiden tot hun wegen maar de Heer leert ons dat je niet twee heren kunt dienen. De wereld stelt aangename tradities vast als een deel van die verleiding maar de wegen van de wereld staan ver van de Heer af. De wegen van de wereld gaan over ‘eigen ik’ en het negeren van de wil van de Heer. Zelfs onze kerken volgen de tradities van mensen. De Heer onderwijst ons in Matheus 7:14 **“Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.”** Maar waarom is de weg moeilijk? Waarom vinden zo weinig de weg. De Heer onthulde aan de profeet dat 48% van de gelovigen in de hemel gemist worden als gevolg van het onderwijs van mensen. (zie:<http://www.takehisheart.com/salvationconfessionstraitgate.htm#repeat>) Daarom zegt de Heer ons nu dat het tijd is om: **Ontdoe je van alles wat niet van Mij (onderwijs) is, ze zijn niet rendabel. Ik heb je naar dit punt geleid; sta me toe door te gaan om jullie te leiden.** Hij zegt nu is het de tijd om Mijn wegen na te volgen. Hij zegt het **Mijn tijd.**

Waar we ons van moeten doen is onder anderen de hoerige kerk

<http://www.takehisheart.com/harlotharlotrybride.htm>

De daad van hoerij en de hoerige kerk worden uitgelegd op de THH website:

Om ‘Hoerij’ te begrijpen moeten we ons realiseren dat het een daad is. **Een vrouw wordt een hoer genoemd naar aanleiding van haar daden, niet door haar nationaliteit of door wie ze is.** Mensen worden leugenaars genoemd omdat ze liegen, niet door hun huidskleur of nationaliteit. Dus daarom, hoe een vrouw is heeft niets te maken met of ze een hoer is of een Bruid. **Het ontstaat door haar daden!** Hierdoor zien we “de kerk’ waarnaar God refereert als een vrouw is of een ‘hoer’ **door haar daden, of als ‘Bruid’ door haar daden.**

De hoerige kerk, dit is de kerk van de Heer, is ook niet in de wil van de Heer. **Waarom? Door haar daden.**

Als gevolg van dit zien we opnieuw dat de Heer ons nu zegt dat het tijd is om ons te **Ontdoen je van alles wat niet van Mij (onderwijs) is, ze zijn niet rendabel. Ik heb jullie naar dit punt geleid; sta Mij toe door te gaan om jullie te leiden.** Hij zegt nu is de tijd om Mij en Mijn wegen na te volgen. Hij zegt het is **Mijn tijd.**

Wij geloven niet in toeval. Wij geloven dat de Heer je naar deze site gebracht heeft (de Take His Heart website) Wij geloven dat de Heer je naar deze studie geleid heeft. Wij geloven dat Hij door wil gaan om je te leiden. **Ik heb jullie naar dit punt geleid; sta**

Mij toe door te gaan om jullie te leiden. Hij zal je helpen om de drie vlekken kwijt te raken. Hij zal je helpen met gehoorzaamheid. Hij zal je leiden naar fusie met de Heer.

Spreuken 3:5,6

*Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.
6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.*

Amen

<http://www.takehisheart.com>

2