

Les 24 Wetten maken chaos ordelijk

10/10/2010 SAMENKOMSTEETING: AANWEZIG – IK BEN, Bob and Cindy

Gebed. Wat is gebed anders dan een op een tijd tussen Mij en jou; zowel individueel als ook gemeenschappelijk. Het is een tijd van intimiteit en heling, strijd en verslaan. Het is een tijd doel en vrijlating. Het is van groot belang. Ga op zoek naar deze tijd met Mij. Ik bad in de Tuin voordat mijn uur kwam. Zou gebed minder belangrijk voor jou moeten zijn? Maak het tot een vitaal del van je leven met Mij.

Wetten maken chaos ordelijk. Ze gehoorzamen opent deuren naar een hechter leven met Mij. Ze ongehoorzaam zijn opent deuren voor de vijand die heen en weer gaat op zoek naar diegene die deuren voor hem geopend hebben

Pasteurisatie. Veel proberen de waarheid te pasteuriseren, maar de waarheid is alleen waarheid; het kan niet verbeterd worden omdat het al zo is als het moet zijn.

Bekijk de wijsheid van de Spreuken. Het is winstgevend voor het leven. Amen.

Deze les gaat over geestelijk kleven. Het gaat over hoe de beslissingen die je maakt in je dagelijks leven effect hebben op je geestelijk leven. Heb je liever dat de Heer deel van je leven uitmaakt of de duivel? Voor wie doe je de deur open?

1: **Gebed. Wat is gebed meer dan een op een tijd tussen Mij en jou**

Psalm 73:28

8 Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen; ik zet mijn betrouwen op den Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.

Hebreen: 10:19-23

*Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een verzen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; **Zo laat ons toegaan** met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; want Die het beloofd heeft, is getrouw.*

Dengt ons dichter naar de tijd in gebed doorgebracht brengt ons dichter naar de Heer. **IGebed is een tijd van intimiteit en heling, strijd en verslaan. Het is een tijd van doel en bevijding. Het is van groot belang!**

Het volgende vers, van het boek Matheus, vertelt ons dat wanneer wij zoeken naar de Heer de deur voor ons opengedaan zal worden.

Mattheus 7: 7-8

“Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.”

Ik wil dat u vandaag op een nieuwe manier nadenkt over deze twee verzen. Denk erover na als dat het over uw geestelijk leven gaat. Wie wilt u dat deel uitmaakt van uw geestelijk leven? De Heer of de boze? **Zoek en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden.** Opent u de deur voor de Heer of voor de boze?

De vrienden die u in de materiële wereld heeft worden gemaakt door tijd met hen door te brengen. Vriendschap houdt vertrouwen en geloof in; maar dit gebeurt niet in een nacht. Het moet gebouwd worden. Een relatie moet gevoed worden om te kunnen groeien. Ons geestelijk leven met de Heer is niet anders. Het kost tijd, vertrouwen en geloof. Gebed helpt ons dit te verkrijgen in onze wandel met de Heer

2: **Wetten maken chaos in ordelijk.**

Wetten zijn belangrijk. Ze helpen ons te navigeren door het leven. Laten we dieper investeren in orde om te begrijpen wat een de impact van wetten is.

Het eerste punt waar ik graag zou willen dat u inzicht in kreeg is dat er feitelijk twee werkelijkheden zijn.

De ene is de materiële werkelijkheid (de fysieke wereld waar we in leven) en de andere is de geestelijke werkelijkheid. De materiële werkelijkheid is slechts een stip in de tijd. Het is dit leven dat we nu leven. De geestelijke werkelijkheid, echter, duurt tot in eeuwigheid. We kunnen de geestelijke werkelijkheid niet zien maar het is reëel; ook al leven we in de materiële werkelijkheid op dit pnt in de tijd. Onze daden in deze fysieke wereld hebben niet alleen effect op deze materiële wereld maar kunnen ook effect hebben op de geestelijke werkelijkheid. (bijv. handelingen hebben gevolgen)

Kijk eens naar een kruipende rups, denkend dat het leven geweldig is. De bladeren en grassen voeden hem. Maar dit is slechts een glimp van wat de Heer voor hem in petto heeft. Hij denkt dat dit het leven is wat hij leeft. Hij kan zich niets anders voorstellen. Echter, als hij een vlinder is moet zijn leven als rups een dof beeld zijn in vergelijking tot dit nieuwe stijgende leven.

Wij zullen ook zo veranderd worden; overgaand van de materiële in de geestelijke werkelijkheid. Dit is de eerste stap om inzicht te krijgen. Ik zal later verder helpen om te begrijpen waarom deze kennis van de twee werkelijkheden, belangrijk is.

Het tweede punt om te begrijpen wat het belang van wetten is, is de voordelen van de wet

Romeinen 3:20

Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

Dus de wet geeft ons de kennis van de zonde. Precies zo in

Romeinen 7:7

Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.

Psalm 119:165

Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot.

Een gevoel van vrede wordt gegeven aan hen die de wet gehoorzamen.

Romeinen 13:8-10

Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld.

9 Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf.

10 De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet

Liefde is de vervulling van de wet.

Ja, liefde is de vervulling van de wet. Maar we spreken hier niet alleen over onze liefde voor onze buurman; het is ook over onze liefde voor de Heer.

Johannes 14:15

“ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

Jezus bind liefde en gehoorzaamheid hier samen. Hij vraagt onze gehoorzaamheid aan Zijn geboden; dus, leert Hij ons dat gehoorzaamheid een uiting van respect, toewijding en liefde is. Dit brengt ons bij het derde punt.

Gehoorzaamheid, het derde punt in het inzicht krijgen in de wet.

Enkele weken geleden zei de Heer tegen ons: **Ceremonies voor adel ; Koning der Koningen; Eer en Respect. Waarom negeert de wereld Mij en wat Ik heb beschreven?** De Heer zoekt nog steeds onze gehoorzaamheid. Deze week zei Hij, **Wetten maken chaos ordelijk. Ze gehoorzamen opent deuren naar een hechter leven met Mij.** Nou, je kunt het niet duidelijker krijgen dan dit. **Ze gehoorzamen opent deuren naar een hechter leven met Hem.** En vergeet niet dat Jezus zei dat we zijn geboden bewaren als we Hem liefhebben.

Punt vier – Deuren openen (hier komt de kennis van de twee werkelijkheden om de hoek kijken). Ons werd gezegd dat we een deur open konden doen naar een hechter leven o voor de vijand door onze ongehoorzaamheid. Zo simpel is het, je hebt de keus; het wordt vrije wil genoemd. Je kunt kiezen om gehoorzaam te zijn of niet. Maar pas op, ongehoorzaam zijn of zonde in je leven toestaan, is de deur voor de vijand openen zodat hij legaal aan het werk kan in jou leven. En wat zei de Heer ons deze week:

Ze ongehoorzaam zijn opent deuren naar de vijand die heen en weer gaat zoekend naar wiie deuren voor hem heeft opengezet. Maar verzekerd ons:

Johannes 10:7-10

Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur der schapen.

8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.

9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

Jezus waarschuwt ons voor de dief in de nacht (duivel) die alleen komt om te stelen, doden en vernietigen. Dus we kunnen hier zien dat ongehoorzaamheid consequenties. Jij bepaalt wie er in jou huist door de deur die je opent. Wees een vat voor de Heer door je gehoorzaamheid. De Heer zegt in

Jesaja 5: 24

Daarom, gelijk de tong des vuurs den stoppel verteert, en het kaf door de vlam verdaan wordt, also zal hun wortel als een uittering wezen; en hun bloem zal als stof opvaren; omdat zij verwerpen de wet des HEEREN der heirscharen, en de rede des Heiligen van Israël versmaden.

Jeremia 9:13-16

“En de HEERE zeide: Omdat zij Mijn wet, die Ik voor hun aangezicht gegeven had, verlaten hebben, en naar Mijn stem niet gehoord, noch daarnaar gewandeld hebben; 14 Maar hebben gewandeld naar het goeddunken huns harten, en naar de Baäls, hetwelk hun vaders hun geleerd hadden.

15 Daarom zegt de HEERE der heirscharen, de God Israëls, alzo: Ziet, Ik zal dit volk spijzen met alsem, en Ik zal hen drenken met gallewater;”

Nu kunnen we ten volle begrijpen waarom de Heer zei. **Wetten maken chaos ordelijk.**

En tot slot, de Heer zei **Pasteurisatie. Veel proberen de waarheid te pasteuriseren, maar de waarheid is alleen waarheid; het kan niet verbeterd worden omdat het al zo is als het moet zijn. Bekijk de wijsheid van de Spreuken. Het is winstgevend voor het leven. Amen.** De kerken van vandaag de dag hebben veel kritiek te verduren gehad omdat ze zich of alleen op de voorspoed en positieve houding of op een God is liefde (alles mag dus) houding boodschap focussen, terwijl ze het woord van de Heer negeren omdat ze geloven dat het niet langer relevant is. Met andere woorden ze zijn ongehoorzaam. Ik denk dat de Heer precies dat zegt in bovenstaande uitspraak over pasteurisatie. De definitie van pasteurisatie is vernietigen wat verwerpelijk is. Veel proberen de waarheid (Gods woord) te pasteuriseren maar de waarheid is alleen de waarheid. Men kan het niet verbeteren.

De kerken van vandaag gaan voorbij aan een intieme relatie met de Heer door op te pakken en uit te kiezen waar ze zich op willen focussen, en te verwijderen wat ze verwerpelijk vinden en ongehoorzaam te zijn aan Zijn geboden. Maar de Heer zei, is today's churches miss out on an intimate relationship with the Lord by picking and choosing what to focus upon, removing what is objectionable in their eyes and being disobedient to his commandments. But the Lord said, **“waarheid is alleen waarheid; het kan niet verbeterd worden omdat het al zo is als het moet zijn.”** Wij moeten veranderen door gehoorzaamheid, en niet verwachten dat de Heer verandert omdat wij geloven dat Zijn woorden, vandaag de dag, niet langer relevant voor ons zijn.

Wanneer we alles wat de Heer ons geleerd heeft samenvoegen dan kunnen we het belang zien van het zoeken naar een intiemere relatie met Hem door Zijn woorden te bestuderen, door gebed, en ook door gehoorzaamheid (aan zijn geboden en Zijn kalender). In onze samenkomst op 23 sept. 2010 zei de Heer **TDe waarheid is de**

waarheid. Er is maar een versie van de waarheid. IK BEN de waarheid. IK BEN het elven. IK BEN de weg. Ga door in Mij te leven. Dit zal het louteringsproces voortstuwen.

Moge God u zegenen en bewaren

.

<http://www.takehisheart.com>

4