

**Gehoorzaamheid aan God
zonder "Zelfzucht"!**

Wanneer je het onderstaande leest, bedenk dan dat de eerste kerk niet vlekkeloos was en dat de Vlekkeloze Bruid nog nooit eerder op aarde bestaan heeft! De Heer is bezig met:

Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. (Efeze 5:27)

Gehoorzaamheid zonder "Zelfzucht"

13 Oktober 2004

De Heer zei, "Je kunt niet hand –in- hand als Bruid met Mij wandelen en "Zelfzucht" hebben. Het is belangrijk dat we deze verklaring begrijpen omdat het een absolute waarheid is. Het gaat niet over dat de Heer voor niemand een uitzondering maakt.; het is gewoon een feit. Wandelen betekent met de Heer op weg gaan. Iemand kan met de Heer op weg zijn, maar hand in hand met de Heer gaan is perfect bij Hem aansluiten. "Zelfzucht zal je belemmeren om perfect bij Hem aan te sluiten!" In 1989 gaf de Heer deze bediening een woord waarvan een deel het volgende zegt:

Ik wil tegen jullie zeggen; wees aan Mij gehoorzaam. Ik heb jullie uit gezocht, en wees gehoorzaam aan Mij. Neem dit niet lichtvaardig op. Wie zijn jullie? Niemans! Ik alleen ben God.

Jesaja 40:17

Alle volken zijn als niets voor Hem; en zij worden bij Hem geacht minder dan niet, en ijdelheid. (Er zijn meer teksten die hetzelfde beeld geven)

Mozes werd "Zelfzuchtig" toen hij op de rots sloeg in plaats van ertegen te spreken zoals God bevolen had. Hij verloor tijdelijk zijn 'Hand in Hand' contact met God en het zorgde ervoor dat hij niet in het beloofde land kwam. "Zelfzucht" veroorzaakt dat een individu of een gemeenschappelijk lichaam hun volledige beloning niet ontvangt. Hierdoor wordt "Zelfzucht" een beangrijkelijk onderwerp! Laten we onderzoeken wat er gebeurde.

Numeri 20: 7-12

En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:

⁸ *Neem dien staf, en verzamel de vergadering, gij en Aaron, uw broeder, en spreek gijlieden tot de steenrots voor hun ogen, zo zal zij hun water geven; also zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de vergadering en haar beesten drinken.*

⁹ *Toen nam Mozes den staf van voor het aangezicht des HEEREN, gelijk als Hij hem geboden had.*

¹⁰ *En Mozes en Aaron vergaderden de gemeente voor de steenrots, en hij zeide tot hen: Hoort toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor ulieden uit deze steenrots hervorbrengen?*

¹¹ *Toen hief Mozes zijn hand op, en hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf; en er kwam veel waters uit, zodat de vergadering dronk, en haar beesten.*

¹² *Derhalve zeide de HEERE tot Mozes en tot Aaron: Omdat gijlieden Mij niet geloofd hebt, dat gij Mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israel, daarom zult gijlieden deze gemeente niet inbrengen in het land, hetwelk Ik hun gegeven heb.*

Mozes werd "Zelfzuchtig" wat duidelijk wordt door wat er uit zijn mond komt, "Hoort toch, gij wederspannigen, zullen wij water voor ulieden uit deze steenrots hervorbrengen?" "Gij wederspannigen" laat Mozes zijn walging zien en "zullen wij" laat totale "Zelfzucht" op dit punt zien. Maar veel belangrijker om te begrijpen is; omdat Mozes "zelfzuchtig" werd kon God niet het resultaat met het volk Israel behalen wat Hij wilde. Je zou kunnen zeggen, "Maar Israel kreeg toch hun water?" Nee dat is niet belangrijk! Het volledige doel was vernietigd. Denk eens over het volgende na; "Omdat gijlieden Mij niet geloofd hebt, dat gij Mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israel,..." De Heer wilde iets doen, naast water geven aan de kinderen van Israel, iets waar Mozes en Aaron helemaal niet van op de hoogte waren. God maakt niet altijd het eindresultaat bekend van onze directe en volledige gehoorzaamheid totdat we correct gehoorzamen. Dit geldt voor de individu en het gemeenschappelijke lichaam. Dus vangen we hier een glimp op van waarom de Heer ons zei, "wees gehoorzaam aan Mij. Neem dit niet lichtvaardig op." Perfectie in gehoorzaamheid (zonder "Zelfzucht") is

belangrijk, daarom moeten we opletten en exact doen wat God zegt dat we moeten doen. "Zelfzucht" is belemmerend voor de Heer om Zijn regeren op aarde uit te voeren.

Ik was in een samenkomst waar ik een visioen kreeg over een zekere vrouw (die ik niet bekend zal maken) van de groep die het avondmaal bediende. Ik wist dat alle vrouwen een voor een zouden bedienen, in volgende samenkomsten. Ik luisterde de tape van die samenkomst af en ontdekte dat ik een onduidelijk woord doorgaf over wat de Heer aan mij bekend gemaakt had over de vrouwen die bedienden. Ze moesten bedienen, zonder een woord te zeggen, tenzij de Heer iets zei. Ik was "Zelfzuchtig" geworden, denkend dat de Heer dit gaf omdat sommige vrouwen terughoudend waren om te bedienen omdat ze dachten dat ze iets moesten zeggen. "Zelfzucht" werkt op die manier en soms zien we het niet wanneer het gebeurt bij onszelf. Ik dacht dat het een les was in gemeenschappelijke gehoorzaamheid, omdat we dit eerder mee hadden gemaakt. Na het beluisteren van de tape wist ik dat ik de werkelijke boodschap van de Heer afgezwakt had tot iets wat voor de groep onduidelijk was. De instructie was eigenlijk zeer eenvoudig, "Laat de vrouwen het avondmaal bedienen en niets zeggen tenzij de Heer iets zegt om te zeggen!"

Tijdens de volgende Oase samenkomst (3-2-2006) kwam er een vrouw binnen en zei me dat zij de bediening moest doen. Ik zei "Ok" maar was wel wat verbaasd omdat het niet de rouw was die ik in het visioen gezien had. Ze bediende het avondmaal maar eerst gaf ze wat informatie door.

Tijdens de tweede Oase samenkomst (17-2-2006) werd een andere vrouw bewogen om het avondmaal te bedienen. Ik dacht dat God iets deed in de vrouwen wanneer zij dit deden maar ontdekte al gauw dat het anders was. Ze bediende in stilte en ging zitten om in stilte te bidden. Ik hield haar gezelschap zachtjes de Heer dankend voor wat Hij voor mij deed. Naderhand wist ik dat ik "zelfzuchtig" was geweest - Ik had altijd zachtjes tegen de Heer gesproken op sommige momenten tijdens het avondmaal. Op dat moment wist ik dat we het niet begrepen en ik was vastbesloten om niets te zeggen de volgende keer tenzij de Heer iets zei of instructies gaf op dat moment.

Tijdens de derde Oase samenkomst (3-3-2006) was de persoon die bewogen werd om te bedienen de wachter. Zij rapporteerde naderhand dat ze de Heer gevraagd had, "als ik het moet doen, zijn er nog woorden die gezegd moeten worden?" En de Heer zei, "**Er zijn er geen!**" Wij wisten niet dat dit gebeurde was toen zij bediende. Ze maakte het af en we zaten met het avondmaal in onze handen en we namen ieder op zijn wijze eraan deel. We zaten daar als groep een tijdje in stilte. Toen gebeurde er iets onbeschrijfelijk. Het was veel meer dan de aanwezigheid van de Heer; Hij was al eerder aanwezig in de samenkomst. Het was meer dan een zalving. Het was een gemeenschappelijke intimiteit (bij gebrek aan betere woorden) en meer, met de Heer. Iedereen had eindelijk "Zelfzucht" overwonnen als gemeenschappelijk lichaam en nu ervoeren we iets bovennatuurlijks wat God wilde doen, iets wat onze voorstellingsvermogen te boven ging. Mozes en Aaron hadden geen voorstelling van de tweede bovennatuurlijke gebeurtenis welke de Heer wilde doen, tijdens hun handeling, en wij ook niet tijdens onze handeling als lichaam.

Ik zei dat het "meer dan intimiteit" was en dit is waarom! De Heer deed iets in de groep wat we werkelijk niet uit kunnen leggen. We zijn anders, als groep, sinds die gebeurtenis. Het manifesteerde zich alleen omdat wij als groep gehoorzaam waren zonder "zelfzucht". (U kunt meer over deze gebeurtenis lezen in de *Gouden Samenkomsten* en Gemeenschappelijk Proces Schema deel van deze site. Het artikel is *De Heer Zei, "Fusie!" er is een link onderaan deze pagina*)

Ik moedig iedereen aan om exact te doen wat de Heer hun zegt om te doen, individueel zowel als gemeenschappelijk. Bestudeer de exacte instructie van de Heer, elke jota en tittel van wat Hij openbaard. Wanneer je verkeerd leest of ervan uit gaat te weten welke instructies de Heer geeft, dan mis je het. Ik heb dit steeds weer gezien in zeer eenvoudige instructies. "Zelfzucht" is de oorzaak!" Het was een bovennatuurlijke gebeurtenis welke Mozes miste als gevolg van "Zelfzucht", en het was een bovennatuurlijke gebeurtenis die wij misten totdat we het exact deden wat God zei. "Zelfzucht" was er de oorzaak van dat ik onduidelijke instructies doorgaf.

Het punt waarvan we ons bewust moeten zijn is dat als Mozes niet "zelfzuchtig" was geweest en gesproken had tegen de rots, zoals hem gezegd was, het de kinderen van Israel of de omstandigheden met betrekking tot hen, veranderd zou hebben. Dat betekent dat toekomstige gebeurtenissen anders zouden zijn verlopen. We kennen de toekomst van dit gemeenschappelijk lichaam en wat God voor ons te doen heeft is beïnvloed door wat er plaats vond tijdens deze bovennatuurlijke gebeurtenis. Het was een noodzakelijke stap binnen Gods wil of plan die wij compleet moesten maken zodat we door kunnen gaan naar Zijn volgende stap. Dit feit wordt zelfs nu nog zichtbaar in het *Gemeenschappelijk Proces Schema!*

Jaren geleden zei God tegen mij dat ik iets moest doen. Ik gehoorzaamde niet door mijn zelfzucht, en nu mist er een bediening hier op aarde welke God nodig had. Denk eens aan de verstreckende gevolgen die een bediening door de jaren heen gehad zou kunnen hebben? En wat te zeggen van al de mensen die deze mensen weer had kunnen beïnvloeden? Het gaat altijd door. Het is makkelijk te zien in dit geval, dat de zelfzucht in mij tegen de regering van de Heer, Zijn regeren, en tegen Zijn mogelijkheid om Zijn perfecte wil op aarde te vestigen, inging!

Realiseer je dat als Paulus niet zelfzuchtig was geweest dat het boek handelingen anders zou zijn? Men kan zich het verstrekkende gevolg daarvan niet voorstellen. Houd in gedachten dat de eerste kerk niet vlekkeloos was wanneer je dit leest, en dat "zelfzucht" tegen de regering van de Heer ingaat. Paulus zegt:

Handelingen 20:22,23

*En nu, zie, in den geest gebonden zijnde, ga ik heen naar Jeruzalem, niet wetende wat mij aldaar ontmoeten zal,
23 dan dat de Heilige Geest in alle steden mij betuigt, dat banden en verdrukkingen mij aldaar wachten.*

Merk op dat het woord "geest" niet met een hoofdletter geschreven is, "in de geest gebonden zijnde, ga ik heen naar Jeruzalem." Dit zegt dat hij in zijn eigen geest was, zijn eigen wil, en Paulus zegt zelfs dat de Heilige Geest hem waarschuwt voor wat gebeuren gaat in alle steden die hij binnenging. Dan gaat Paulus door naar Tyrus en de Heer waarschuwt hem opnieuw om niet naar Jeruzalem te gaan!

Handelingen 21:4

En toen wij de jongeren vonden, bleven wij daar zeven dagen; die zeiden door den Geest tot Paulus, dat hij niet moest optrekken naar Jeruzalem.

Paulus gaat naar het huis van Philipus, de evangelist

Handelingen 21:9-14

Deze had vier dochters, maagden, die profeteerden.

¹⁰ *En toen wij daar meerdere dagen bleven, kwam er een profeet af uit Judéa, genaamd Agabus;*

¹¹ *die kwam tot ons, en nam den gordel van Paulus, en bond zich de handen en voeten, zeggende: Dit zegt de Heilige Geest: Den man, wiens gordel deze is, zullen de Joden zo binden te Jeruzalem, en overleveren in de handen der heidenen.*

¹² *Toen wij dit nu hoorden, baden wij en degenen, die van deze plaats waren, hem, dat hij niet zou optrekken naar Jeruzalem.*

¹³ *Maar Paulus antwoordde: Wat doet gij, dat gij weent en mij het hart breekt? Want ik ben bereid, niet alleen mij te laten binden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor den naam van den Heere Jezus.*

¹⁴ *En toen hij zich niet liet overreden, zwegen wij, zeggende: De wil des Heren geschiede!*

Paulus was nu niet alleen opnieuw gewaarschuwd maar er werd hem specifiek gezegd wat er zou gebeuren! Paulus spreekt van "mijn hart" en laat daarmee weer zijn "zelfzucht" zien.

. 13 Maar Paulus antwoordde: Wat doet gij, dat gij weent en mij het hart breekt? Want ik ben bereid, niet alleen mij te laten binden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor den naam van den Heere Jezus. 14 En toen hij zich niet liet overreden, zwegen wij, zeggende: De wil des Heren geschiede!

God wilde Paulus nog niet laten sterven, Hij had nog steeds plannen voor hem. God stuurde Zijn regering (hier een beetje en daar een beetje) mee met de rivier van het leven door de Heilige Geest om Paulus Zijn wil binnen te leiden, maar Paulus gaf geen aandacht aan de "dingen van de Geest" deze keer. Hij was "zelfzuchtig" (trots op zijn bediening). Paulus zou gestopt moeten zijn en al de "dingen van de Geest" moeten hebben samengevoegd. Hij zou zich hebben moeten realiseren dat hij niet op de weg van God liep, en zich op zijn gezicht moeten hebben laten vallen en aan God gevraagd moeten hebben wat zijn volgende stap zou moeten zijn. Opnieuw, er bestaat geen twijfel hierover zoals we in de Schrift lezen..

Handelingen 21:4

En toen wij de jongeren vonden, bleven wij daar zeven dagen; die zeiden door den Geest tot Paulus, dat hij niet moest optrekken naar Jeruzalem.

Miriam and Aaron

God richtte mijn aandacht in een visioen tijdens een samenkomst, op Miriam en Aaron. Precies in het midden van de samenkomst zag ik hen een confrontatie met Mozes aangaan. Ik stond op de plaats van Mozes, of was een moment Mozes, en ervoer de atmosfeer die van Miriam en Aaron uitging terwijl ze Mozes/mij aanvielen. Ik wist dat zij het waren al waren ze enigszins wazig. De woorden die uit die twee kwamen waren nogal wat, en ze overlaptten elkaar. "Wij hebben de Heilige Geest ook net als jij. Wij kunnen God ook horen net als jij. Wij weten hoe we God moeten volgen net zo goed als jij. Wij weten net zo goed als jij hoe we met het Proces Schema moeten omgaan." Er waren veel en ze kwamen in een keer als een bal op mij af. Er kwamen geschreven woorden binnen samen met de stemmen. Ik denk dat sommige woorden de eigenlijke woorden van Miriam en Aaron waren maar dat weet ik niet. De atmosfeer die Miriam en Aaron uitstraalden was moeilijk te verdragen; daardoor kon ik er geen beschrijving voor vinden totdat ik het Schriftgedeelte las.

Numeri 12:1,2

En Mirjam en Aäron spraken tegen Mozes wegens zijne vrouw, welke hij genomen had, omdat hij ene vrouw uit Morenland had genomen;

en zij zeiden: Spreekt dan de HEER alleen door Mozes? Spreekt hij ook niet door ons? En de HEER hoorde het.

Toen ik las, "Spreekt dan de HEER alleen door Mozes? Spreekt hij ook niet door ons?" was ik in staat een groot deel van de atmosfeer die van Miriam en Aaron uitging, te identificeren: arrogantie, trots, onderliggende controle, en ik zelf "zelfzucht" zeer duidelijk. Miriam en Aaron waren "zelfzuchtig." Ik realiseerde me dat ik deze Schriftgedeeltes vaak gelezen had en nooit dit aspect van het gebeuren gezien had.

Een ding waar we hier op moeten letten is dat "Zelfzucht" (trots) de regering of het regeren van God aanviel. Aaron en Miriam dachten dat ze het goed deden, uiteindelijk had Mozes een Ethiopische vrouw. Ze hadden verkeerde motieven en hun eigen agenda, niet die van God. God had Mozes in een positie geplaatst van de regering. Hij had hem gezalfd om de kinderen van Israel uit gevangenschap te leiden – een specifieke taak.

Nadat Miriam melaats geworden was kreeg Aaron berouw voor wat ze gedaan hadden. Mozes, ook al was hij aangevallen, riep tot God, zonder "zelfzucht" en vol medeleven, voor Miriam. Dus in deze twee situaties in Mozes' leven, spreken tegen de rots en het uitroepen voor Miriam, zien we dat het eenvoudig is, voor iedereen, op elke moment, om in "zelfzucht" te vervallen. Mozes' leven laat beide zien, zelfzuchtig zijn en niet zelfzuchtig zijn.

Toen ik deze informatie opschreef kreeg ik 's nachts een scene dat ik keek naar het plaatje wat ik gemaakt had voor het artikel *Geheime Plaats*. Ik wist dat de Heer wilde dat ik het weer onder de aandacht bracht. Diegene van u die het al eerder gezien hebben, zullen zien dat ik de schaduw van een vleugel vervangen heb door de schaduw van een Koning. Zo is het en het belangrijkste punt: KONING

Naar het beeld kijkend bracht de Heilige Geest naar voren, we zien duidelijk dat "zelfzucht" iedereen van de Geheime plaats weghoudt. Die twee zijn onverenigbaar!

(vertaling titels van het plaatje van links naar rechts van boven naar beneden: Het verschil van de Dunne Lijn, Gegeven op 11-6-2005, Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Wat wilt u dat ik doe? Verblijven in de Geheime Plaats, "Ik" op de troon! Zelfzucht.)

Noot: Een aspect van "Zelfzucht" heeft te maken met trots en het volgen van je eigen geest in plaats van de "Dingen van de Geest" door de Heilige Geest gegeven naar Zijn wil.

De Heer zei

"Je kunt niet hand – in – hand met Mij wandelen als Mijn Bruid en "Zelfzuchtig" zijn,

The Lord said,

"You cannot walk hand-in-hand with me as My Bride and have "Self."

No Self - No Mirror (geen Zelfzucht – geen Spiegel)

