

Les 76 Jouw Taak 15 februari, 2012

12/02/12 SAMENKOMST: AANWEZIG – IK BEN, Bob en Cindy

BT – Streeft naar perfectie. Als je tekort schiet sta op en ga door. Vrees niet, laat vrees je niet verlammen tot inactiviteit. Wees moedig in Mij. Kom op voor mij. Bereik uw volle wasdom; uw vol potentieel in mij. Ik BEN de weg. Overwinning komt door Mij. Blijf op Mij gericht. Ik hou van je. Ik heb een plan voor je!

CT- Goddelijke inspiratie van boven is beschikbaar voor allen; je hoeft er alleen maar open voor te staan. Goddelijke communicatie van boven is beschikbaar voor allen; je hoeft alleen maar te luisteren. Stel bruidschap als je doel. Toen ik dorst had, hebt je Mij te drinken gegeven, toen Ik honger had voedde je Me. Ieder heeft zijn taak; sommigen voor lof, sommigen voor aanbidding, sommigen voor ambassadeurs etc. Je weet wat je job is. Blijf er aan werken. Je bent goed aan het presteren in uw taak, maar wees er meer voor beschikbaar. Mogelijkheden te over om rust aan anderen te geven. Een open hart ziet ze duidelijker. Wees open voor alle mogelijkheden van de rust. Dank U Heer voor alle mogelijkheden. Amen!

Streeft naar perfectie - Kennis

De Heer zei, **Streeft naar perfectie**, maar wat is perfectie? Perfectie is de kwaliteit of hoedanigheid van perfect zijn, zonder gebrek, defect of vlek; aan alle eisen voldoen, nauwkeurig; rechtsgeldig; expert; puur; tevreden; en/of volwassen. De Heer zegt dat dit is waar we naar moeten streven. Dus in feite zegt Hij dat we ernaar moeten streven om onze fouten te elimineren. We moeten zuiver zijn en een volwassen, juist en een rechtsgeldig geluid geven. Dit lijkt me een hele opgave, maar het is iets dat we kunnen nastreven. Maar we kunnen geen perfectie hebben zonder kennis. En kennis vereist inspanning.

Marcus 12:24 *En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: “Dwaalt gij niet, daarom, dat gij de Schriften niet weet, noch de kracht Gods?”*

Romeinen 15:4 *Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden.*

2 Timótheüs 2:15 *Benaarstig u, om uzelfen Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.*

2 Timótheüs 3:15-17 *En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.*

Ik geloof dat dit de reden is waarom de Heer ons bij zoveel gelegenheden benadrukt heeft om Zijn woord te bestuderen, beide zowel het logos woord als het rhema woord. Ik denk dat de Heer ons onderwijst dat we een grondige kennis van de voorwaarden moeten hebben voordat we kunnen proberen eraan te voldoen. Per slot van rekening kun je iets niet bereiken als je niet weet wat.

Dit is wat de Heer in het afgelopen jaar gezegd heeft over lezen en studeren;

27/03/11 BT – Lees Mijn woord.

01/05/11 CT - Studeer, bereid voor- je hart, je verstand, je ziel en je geest; met andere woorden Mijn tempel.

25/06/11 BT – Lees elke dag.

11/09/11 CT - Verwerk alles wat k je zeg; denk erover na. Bestudeer Mijn woorden aan jou. Bekijk uw notitie boeken opnieuw (Slijpen van uw gereedschap). Studeer, werk, studeer, werk, studeer, werk....stel een patroon op het te bereiken.

13/11/11 CT – Ga door om te lezen en te studeren.

27/11/11 CT - Lees Mijn woorden.

02/01/12 BT – Minder spelletjes en TV en meer tijd om Mijn Woord te lezen.

U kunt zien van zowel de Logos en de Rhema woorden, dat de Heer ons aanmoedigt om door te gaan met lezen en bestuderen van Zijn woorden. Hij vergelijkt dit met **Slijpen van uw gereedschap**. De vakman kan geen meesterwerk creëren met stomp gereedschap. Onze pogingen zullen ook zonder succes zijn als we ons gereedschap niet geslepen hebben. De Heer zei, **Bereik uw volle wasdom; uw vol potentieel in Mij**. Dit zal alleen komen als gevolg van inspanning van uw kant. **Ga door met lezen en studeren en voorbereiden. Blijf op Mij gericht**. Denk eraan, we kunnen geen perfectie bereiken zonder kennis.

Streeft naar Perfectie - Rechtsgeldig

Een van de onderdelen van perfectie werd omschreven als “rechtsgeldig” . Maar wat betekent dat precies? Nu, uit Black's Wetboek Woordenboek **betekend geldig; legale kracht of sterkte hebben, uitgevoerd met de juiste formaliteiten, onbekwaam om rechtmatig omvergeworpen of vernietigd te worden**. Daarom, met betrekking tot het streven naar perfectie en rechtsgeldig zijn, denk ik dat we kunnen zeggen dat we ernaar moeten streven om te voldoen aan die eisen, die gesteld en erkend zijn door de juiste wettelijke bevoegdheid ---- DE HEER!

Dit was interessant voor mij omdat we het belang geleerd hebben van wettigheid in relatie tot de Heer, van de THH website

<http://www.takehisheart.com/jesusaidwrongdoings.htm> as well:

We moeten ons realiserend dat de juiste manier van, of het patroon waarin dingen gedaan moeten worden, beschreven staat op de Berg Sion en dat de gehuwde Bruid van Christus in deze juiste patronen zal wandelen zoals al door God is vastgesteld. Een persoon kan geen onderdeel van de Gehuwde Bruid van Christus zijn en de verkeerde daden doen die uitgebeeld worden door de drie vlekken. Dat zijn verkeerde patronen waarop dingen gedaan worden. Het is een zaak van wettelijkheid, precies zoals wat Jezus op aarde deed een wettelijke zaak was! Jaren geleden toonde de Heilige Geest mij het frame van de aarde. De aarde was leeg, behalve het frame. Kijkend naar de schrift realiseerden we ons dat het frame het woord van God is. Er werd tegen mij gezegd, **"Als je op het frame wandelt zul je niet vallen."** "Dit was een van de eerste indicaties voor mij wat de Berg Sion allemaal inhield. Als we wandelen naar wat God bedoelde toen Hij het sprak zullen we leven hebben; zo niet dan zullen dood en vernietiging komen van de vijand van de mensheid. We hebben de keus of wandelen op het frame of ons eigen ding doen.

Gods Woord is absoluut en we kunnen het niet veranderen door geloof te hebben in valse leerstellingen. Het staat beschreven op de Berg Sion, onveranderlijk. Er bestaan fysieke wetten op aarde, die onzichtbaar zijn. We profiteren van het begrijpen van deze fysieke wetten die God op aarde vaststelde. Gods Koninkrijk is in de vierde dimensie, onzichtbaar om ons heen. Zijn koninkrijk heeft wetten die patronen onthullen die we moeten leren navolgen om zodoende het volle voordeel van Zijn Koninkrijk te krijgen.

U profiteert van gehoorzaamheid aan de wetten van het land waar u in woont. Ook profiteert u van het gehoorzamen aan de wetten die zijn ingesteld op de berg Sion.

Zo kun je zien dat rechtsgeldigheid niet alleen belangrijk is in de wereld, maar ook in het koninkrijk van de Heer. Daarom, als we streven naar perfectie, kan rechtsgeldigheid niet genegeerd worden. Denk eraan dat de Heer ons leerde:

Deuteronomium 28:1-2 *“En het zal geschieden, indien gij der stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, zo zal de HEERE, uw God, u hoog zetten boven alle volken der aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen, en u aantreffen, wanneer gij der stem des HEEREN uws Gods, zult gehoorzaam zijn.*

Erken de Heer als de ware autoriteit, bestudeer en vergaar kennis van Zijn wegen en voldoe vervolgens aan alle eisen die Hij heeft gesteld en u zult gezegend worden.

Stel het Bruidschap als je Doel

In wat hierboven staat lezen we dat de Bruid van Christus in het correcte patroon, om de dingen te doen, zal wandelen. Ze zal gehoorzaam zijn aan de Heer. Echter, gehoorzaamheid is niet alleen nodig voor zijn geboden in de Bijbel Hij wil ook dat we gehoorzaam worden aan de woorden die Hij vandaag de dag geeft. (rhema woord).

Deze week zei Hij, **Goddelijke inspiratie van boven is beschikbaar voor allen; je hoeft er alleen maar open voor te staan. Goddelijke communicatie van boven is beschikbaar voor allen; je hoeft alleen maar te luisteren.** De Heer is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. In het verleden sprak Hij en Hij gaat door met spreken, vandaag de dag. De Heer weet dat inzicht verloren is gegaan door de tijd heen. Hij wil herstellen wat verloren is gegaan. Hij wil dat je inzicht hebt. De Heer wil niet dat Zijn volk onwetend is, maar de keus is aan jou. **Je hoeft er alleen maar open voor te staan, je hoeft alleen maar te luisteren.** Kom samen met Hem; Hij is voor ieder beschikbaar. Hij wil elke vraag die je kunt hebben beantwoorden. In feite, gaf de Heer een visioen met betrekking tot vragen. Van THH website:

<http://www.takehisheart.com/understandingignorancequestions.htm>

Inzicht? Ja, alle inzicht! In een visioen zag ik een persoon, die ik ken, voor de Heer staan. Ze hield haar hoofd naar beneden alsof ze zich schaamde om naar Hem te kijken. Ze had een heleboel vragen die ze nooit aan de Heer voorgelegd had, omdat ze geloofde dat ze Hem niet kon horen, of de antwoorden niet kon krijgen. Het leek erop dat ze niet geloofde dat ze alles kon weten **wat de Heer wilde onthullen**, al het inzicht dat Hij wilde geven.

Het punt in het visioen was dat **Hij niet wilde dat ze voor Hem stond in onwetendheid.** Zijn liefde voor haar was zichtbaar in het visioen en het leek van Hem uit te stralen naar haar. Hij wilde haar **alle inzicht** geven.

Hij is geen aannemer des persoons, dus wil Hij ook niet dat je onwetend bent. Het trieste aan mensen is dat we soms bewust onwetend zijn! **We geloven wat we willen geloven en wie we willen geloven.** De Heer zei "**Mijn volk weet niet welke vragen ze moet stellen.**"

We kunnen niet wandelen in het juiste patroon waarop dingen gedaan moeten worden wanneer we onwetend zijn. We kunnen niet wandelen in het juiste patroon waarop dingen gedaan moeten worden als onze gerichtheid fout is of als we bang zijn om de tradities van mensen weg te doen. De Heer zei, **Blijf op Mij gericht. Vrees niet, laat vrees je niet verlammen tot inactiviteit. Wees moedig in Mij. Kom op voor mij.** Dus wees niet verlegen. Stel vragen en zoek de Heer! Want weet je, de Bruid van de Heer zal het verlangen hebben om Hem te behagen. Ze zal Zijn wegen willen leren. Uiteindelijk, gaf de Heer ons instructies om **Het Bruidschap tot ons doel te stellen.** Daarom is het zo belangrijk om te lezen, studeren, samenkomen en luisteren naar de Heer.

Wist je dat de Heer het leren van Zijn wegen vergelijkt met een militair trainingskamp? Nu dat deed Hij! Zie je in een militair trainingskamp leer je de dingen te doen op de militaire manier. Je legt de oude manieren af en je leert de militaire manier. De Heer vergeleek het leren van Zijn manieren op een vergelijkbare manier. Hij zei dat we onze oude wegen moeten afleggen en in plaats daarvan Zijn wegen moeten aanleren. Zie <http://www.takehisheart.com/godsbootcamp.htm>

Hij leerde ons dat,

Het is precies hetzelfde in een Trainingskamp van God; we leren de dingen te doen zoals God wil dat we ze doen. Geen uitzonderingen! Zijn wegen zijn niet onze wegen dus is er veel af te leren. Een van de eerste dingen die de Heer ons zei over het Trainingskamp was, "**Niet iedereen zal het halen.**" God zei ons in het begin van ons *Trainingskamp* dat Hij zocht naar gehoorzaamheid, niet prestatie. Dit is precies de bedoeling van *Gods Trainingskamp*, om mensen klaar te maken voor de Heer! **Gods Trainingskamp is een stap die we moeten nemen wanneer we Streven naar Perfectie.**

Uiteindelijk komt het erop neer om binnen te zijn, en in te staat zijn om binnen te blijven in *Gods Trainingskamp*, moet je nooit de verzamelde "dingen van de Geest" (gegeven door het Rhema woord) negeren of loslaten. Men moet zich er ten alle tijde van bewust zijn om een zo soepel mogelijke doorgang door het *Trainingskamp* te hebben. Door de jaren heen, heb ik nu en dan gezien dat personen totaal de "dingen van de Geest" negeerden, die direct aan hen door de Heilige Geest gegeven waren.

Maar we moeten niet vergeten dat het de Heer Degene is die de "dingen van de Geest" naar ons stuurt via Zijn rivier, door de Heilige Geest. Als wij de "dingen van de Geest" weigeren, of ze nu direct of indirect aan ons gegeven zijn, dan:

1. Weigeren we de raad van de Heer.

2. Weigeren we het juiste patroon te erkennen, welke door de vlek onderaan op de rug van het *Lichaam van Christus weergegeven wordt*.

3. Besteden we geen aandacht aan de Heilige Geest waarvan de Heer zei dat Die onze Leraar is. Hij onderwijst Zijn wegen die naar Zijn wil gegeven worden, hier een beetje en daar een beetje. Daarom is het nodig om de “dingen van de Geest” te verzamelen in een Proces Schema (notitieboek) om zodoende in het Trainingskamp van God te komen. Zie het ‘Boot Camp Index’ om een beter idee te krijgen van alle dingen die betrekking hebben op Gods Trainingskamp.

<http://www.takehisheart.com/bootcampforthebrideindex.htm>

De Heer zei, **Stel bruidschap tot je doel. IK BEN de weg. Overwinning is door MIJ.** De Heer heeft ons gezegd dat Hij uit is op gehoorzaamheid, niet op prestaties. Hij zoekt een toegewijd volk.

Ieder Heeft Zijn Taak

Tot zover hebben we geleerd dat de Heer ons zijn wegen wil leren. Hij wil ons voorbereiden, ons voorzien van de juiste patronen om ons klaar te maken voor Bruidschap. En dan, Hij wil dat wij **Bruidschap tot ons doel stellen**.

We hebben geleerd dat Hij ons inspireert en met ons communiceert door het logos woord maar ook door het rhema woord. Wij moeten alles toe passen wat we geleerd hebben, als een deel van het streven naar perfectie, door gehoorzaam aan alle eisen te voldoen. Dit alles brengt ons zeker dicht bij ons doel van het bruidschap; echter, ik geloof dat we, naast het bruidschap, ook klaar gemaakt worden voor onze eigen taak (job).

Deze week zei de Heer, **Toen ik dorst had, hebt je Mij te drinken gegeven, toen Ik honger had voedde je Me. Ieder heeft zijn taak; sommigen voor lof, sommigen voor aanbidding, sommigen voor ambassadeurs etc. Je weet wat je job is. Blijf er aan werken.** Ik geloof dat de Heer ons klaar aan het maken is, ieder van ons, voor de taak die Hij voor ons te doen heeft, in aanvulling op dat Hij ons klaar maakt voor het bruidschap.

Sommigen worden voorbereid als leraren, sommigen als strijders, sommigen om lof te brengen terwijl anderen misschien voorbereid worden voor een bediening en sommigen voor het maken van muziek en zingen. De Heer zei tegen mij en mijn echtgenoot dat we “ambassadeurs van rust” zijn. Deze week gaf Hij deze woorden die er betrekking op hebben: **Mogelijkheden te over om rust aan anderen te geven. Een open hart ziet ze duidelijker. Wees open voor alle mogelijkheden van de rust.** Zodoende, door al deze woorden kun je zien dat we allemaal anders en uniek zijn. We zijn niet allemaal leraren of zangers of hebben een bediening. De Heer acht de een niet meer waard dan de ander. Hij heeft een specifiek plan alleen voor jouw.

1 Korinthe 12:27-30 *En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpzels, regeringen, menigerlei talen. Zijn zij allen apostelen?*

Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers?

Ik wil het feit benadrukken dat de Heer zei, **Ik heb een plan voor jou!** Dit is belangrijk omdat Hij je voor je taak voorbereid, jouw job, op dezelfde manier waarop Hij je wil voorbereiden op het bruidschap. We kunnen verschillende gaven hebben maar we hebben allemaal dezelfde Heer die ons klaar maakt, zowel individueel als gemeenschappelijk.

Romeinen 12:6-8 *Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons gegeven is, Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs; hetzij bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren; Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.*

Ik denk dat het belangrijk is eraan te denken dat ieder van ons een samenstelling is van de som van onze ervaringen. Niemand van ons is zonder zonde en toch zijn we allemaal uniek en kostbaar in de ogen van de Heer! En Hij heeft een plan alleen voor jou zoals Hij ook een plan voor mij heeft. Hij is bezig geweest jou voor te bereiden vanaf het begin en Hij zal daar mee doorgaan. Bedenk; jij doet jouw deel en Hij zal Zijn deel doen. Dit is een deel van de reden waarom het bijhouden van een Proces Schema boek en gehoorzamen aan wat de Heer leert, zo belangrijk is. **Streef naar perfectie. Ieder heeft zijn taak; sommigen voor lof, sommigen voor aanbidding, sommigen als ambassadeur etc. Jij weet wat je taak is. Blijf eraan werken.**

Sommering

Interessant genoeg is de definitie van perfect in Black's wet woordenboek **compleet; afgewerkt, uitgevoerd; handhaafbaar; zonder gebreken ...** De Bijbel zegt ons in:

Mattheus 5:48 *“Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.”*

Jezus was zonder gebrek. Hij voldeed perfect aan de eisen van de Heer; aan de wet voldoende. Wij moeten daarom **streven naar perfectie** zoals die van Jezus. Maar vergeet niet dat we een gedegen kennis van de voorwaarden moeten hebben voordat we een poging kunnen doen eraan te voldoen; alvorens we ze kunnen perfectioneren. Veel is door de tijd heen verloren gegaan maar de Heer werkt met ons mee. Bekijk de index van Gods Trainingskamp nog maar eens. Dit zal je naar artikelen leiden die verband houden met de drie Vlekken, proces Schema's, samenkomsten, Christelijke karakters en meer. De Heer wil Zijn kerk veranderen van bevekt naar onbevekt, van hoer naar bruid.

<http://www.takehisheart.com/bootcampforthebrideindex.htm>

2 Petrus 1:3-11 *Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloeden zijt het verderf, dat in de wereld is door de*

begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrenge, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus. Want bij welken deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

Kolossenzen 1: 9-11 *Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand; Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God; Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte Zijner heerlijkheid, tot alle lijdzaamheid en lankmoedigheid, met blijdschap;*

En om ons geheugen op te frissen, laten we opnieuw bekijken wat de Hee zei op 12-2-2012. De Heer zei,

BT – **Streeft naar perfectie. Als je tekort schiet sta op en ga door. Vrees niet, laat vrees je niet verlammen tot inactiviteit. Wees moedig in Mij. Kom op voor mij. Bereik uw volle wasdom; potentieel in mij. Ik BEN de weg. Overwinning komt door Mij. Blijf op Mij gericht. Ik hou van je. Ik heb een plan voor je!**

CT- **Goddelijke inspiratie van boven is beschikbaar voor allen; je hoeft er alleen maar open voor te staan. Goddelijke communicatie van boven is beschikbaar voor allen; je hoeft alleen maar te luisteren. Stel bruidschap als je doel. Toen ik dorst had, hebt gij Mij te drinken gegeven, toen Ik honger had voedde je Me. Ieder heeft zijn taak; sommigen voor lof, sommigen voor aanbedding, sommigen voor ambassadeurs etc. Je weet wat je job is. Blijf er aan werken. Je bent goed aan het presteren in uw taak, maar wees er meer voor beschikbaar. Mogelijkheden te over om rust aan anderen te geven. Een open hart ziet ze duidelijker. Wees open voor alle mogelijkheden van de rust. Dank U Heer voor alle mogelijkheden. Amen!**

Moge de Heer u zegenen en bewaren in Jezus Naam,

Cindy

<http://www.takehisheart.com>